



## De rouwtas

Werkboeken voor rouwende kinderen hebben we al meer gezien. Deze versie is prachtig vormgegeven en zit in een zachte tas. Het geheel is erg mooi gemaakt, zorgvuldig, met bijpassend knuffeltje. De tas kan een bewaarplaats worden voor spulletjes van de overledene, van de uitvaart of voor andere herinneringsschatten. In het boek is ruimte om te tekenen en knutselen, maar het bevat ook een gevoelskaart en een spel. Het is een compleet geheel en daarin schuilt de meerwaarde. **[Maria de Greef]**

Judith van Beek, *De Herinneringstas* (Uitgeverij Mijn tas en Ik, 2014). € 44,95.



## Fambizz

Fambizz is een relatief nieuw onlineplatform voor familiebedrijven. Met nieuws, columns, dossiers en een vacaturebank (met vier vacatures). Een goede site om snel overzicht te krijgen van familiebedrijven en op de hoogte te blijven van relevant nieuws. Fambizz is geen community en veel diepgang biedt de site (nog) niet. **[Marjon Weijzen]**

www.fambizz.nl



## Rituelen en symbolen

In het boek *Rituelen en symbolen bij sterven en rouw* zijn de lezingen van het gelijknamige symposium gebundeld. Ritueelbegeleider Marijke Stuijver verzamelde daarnaast tien afscheidsrituelen die door iedereen gebruikt kunnen worden. Inhoudelijk interessant is vooral de bijdrage van liturgieprofessor Paul Post. **[Marjon Weijzen]**

Marijke Stuijver-op den Akker (red), *Rituelen en symbolen bij sterven en rouw - betekenis en zin van afscheid en herdenking* (Samen Stil Staan, 2014). € 24,50. Te bestellen via marijke@samensstilstaan.nl.



## Familiebedrijven

De zusjes Buis, zelf ondernemers in hun familiebedrijf, interviewden vijftig eigenaren van familiebedrijven in hun zoektocht naar de kracht van ervan. Langetermijnrelaties met leveranciers en klanten en persoonlijk aanspreekbare directies vormen de sleutel van het succes. Maar familiebedrijven herbergen ook risico's. Een pleidooi voor openheid over zakelijke en familiebelangen. **[Marjon Weijzen]**

Brigitte en Patricia Buis, *De kracht van familiebedrijven*

(Kluwer, 2013). € 19,95.

## Lezersaanbieding

### De kracht van familiebedrijven

Wilt u een gratis exemplaar van *De kracht van familiebedrijven* ontvangen? We mogen er drie weggeven aan onze abonnees. Mail uw naam en adres naar: [lezersaanbieding@branchbladuitvaartzorg.nl](mailto:lezersaanbieding@branchbladuitvaartzorg.nl) onder vermelding van de titel van het boek. Deze actie is geldig tot 15 juli 2014.

## Verhalen van weduwensen



Met je kinderen achterblijven na het verlies van je partner heeft al veel mensen ertoe gebracht hun ervaringen op te schrijven. Onlangs verschenen weer drie boeken met dit thema.

Isa Hoes verhaalt in *Toen ik je zag* over het leven met Antonie Kamerling, zijn zelfgekozen dood en daarna.

Klaas ten Holt leefde samen met Bibian Harmsen en hun drie kinderen. Het blog dat zij bijhield na de diagnose alvleesklierkanker zette hij na haar dood voort. Met zijn columns in *Het Parool* vormden deze teksten de basis van het boek *De complete weduwenaar*.

Mine van Wychen schreef *Jij redt het wel* over de periode dat zij met een baby achterbleef.



De boeken raken, omdat de auteurs niet schuwen hun diepste emoties en wanhoop te delen met de lezer. De weduwensen, zoals Van Wychen ze noemt, zullen het allemaal herkennen: de eenzaamheid, het niet weten wat je met jezelf aanmoet, naast je eigen rouw de zorg om de kinderen en dan nog die goedbedoelde, maar soms zo pijnlijke adviezen van de omgeving. Klaas ten Holt heeft een tragikomische toon te pakken in zijn boek. Hij doet verslag van zijn worsteling en de flaters die hij begaat. Het maakt zijn boek erg leesbaar en invoelbaar. Hij kadert de liefdesgeschiedenis van hem en Bibian in, door zijn eigen familiegeschiedenis te vertellen. Ook Isa Hoes heeft meer te vertellen dan alleen hoe je doorleeft met twee kinderen na het overlijden van je man. Over het voorafgaande leven met Antonie, die heen en weer schiet tussen manische periodes en diepe depressiviteit, valt veel te schrijven. Aangrijpend.

Het verlies van Mine van Wychen is wat langer geleden. Het boek je geeft je bij vlagen het idee van dagboekantekeningen. De korte zinnen, soms wat staccato, de onverbloemde gedachten – het maakt haar boek hier en daar onrustig. Dit wordt nog versterkt door het heen en weer gaan in de tijd.

Al deze boeken beginnen niet pas na de uitvaart, maar gaan ook over de tijd daarvoor, de een wat summierder dan de ander. De tijd van diagnose, van afscheid nemen en van het aan zien komen. Waardevolle informatie voor de empathische uitvaartleider dus. **[Maria de Greef]**

Isa Hoes, *Toen ik je zag* (Uitgeverij Artemis, 2013). € 19,95.

Klaas ten Holt, *De complete weduwenaar* (Uitgeverij Podium, 2014). € 19,50.

Mine van Wychen, *Jij redt het wel* (Uitgeverij Scriptum, 2014). € 18,95.